



ny livsstil

Nr 1 2016

för en rättvis fördelning av världens resurser

Konferens och årsmöte i Grästorp



Foto: Gunnel Lundmark

Grästorp välkomnade oss med fint väder.

UPPDRAG FRAMTIDEN

Vid sidan av avflyttningen från landsbygden sker en envis rörelse, ännu inte i rampluset, i den andra riktningen, ut från tätorterna. Skälen till detta är naturligtvis många: man vill leva närmare naturen, bruka jorden, kanske bli självförsörjande och minska belastningen på jordens resurser.

Vi i FIVH vill gärna vara med och påverka den utvecklingen som vi är övertygade om kommer att bli nödvändig i betydligt större skala om vi ska minska importen av livsmedel

och bli självförsörjande i högre omfattning än för närvarande (strax under 50 procent). Därmed minskar vi också omfattningen av den stora miljöförstörelse som långväga transporter för med sig.

Vad behövs då för att sådan återflyttning till landsbygden ska kunna förverkligas?

Först och främst tillgång till jord och bostadshus – där är FIVH, på vårt initiativ, tillsammans med Hela Sverige ska leva redan på gång med att stimulera bygdegrupper till att göra vad vi kallar bygdeinventeringar för att spåra upp glömda och dolda resurser, dokumentera, katalogisera och registrera dem.

Vi kommer att föreslå den parlamentariska Landsbygdskommitté som just nu reser runt i Sverige för att samla in information och idéer om hur boendet på landsbygden kan förbättras, att kommunerna får i uppdrag att handha de uppgifter om tillgång till bostadshus och marker som bygdeinventerarna samlar

in och att de sedan läggs ut på en för ändamålet lämplig rikssamordnad hemsida.

I samband med detta ämnar vi kontakta de cirka 60 fristående sparbankerna i landet, som i allmänhet stödjer lokala småföretag med fördelaktiga lån utan att kräva alltför hög säkerhet i retur.

För att potentiella nya landsortsbor ska kunna skaffa sig mer kunskap inför verksamhet på landsbygden, arbetar FIVH för att en niomånaderskurs i Baskunskap för självförsörjning och hållbart företagande ska komma i gång på många platser runt om i landet, utöver de kurser med delvis annorlunda innehåll som redan bedrivs vid några folkhögskolor, ofta i samverkan med naturbruksgymnasier. (För mer information se www.folkhogskola.nu)

Gunilla Winberg
och Kurt Gustafsson

Nord Syd

Vår årsmöteshelg i Grästorp inleddes på lördagen med att Gunnel Lundmark berättade om föreningen NordSyd, som startade i Grästorp på 1990-talet i samband med kommunens Agenda 21-arbete.

Föreningen har på senare år fått nytt liv och jobbar med att minska klyftorna mellan kommunens invånare och nyanlända flyktingar. NordSyd arrangerar regelbundna träffar och samarbetar med kommunen, idrottsföreningar och studieförbund. Genom olika aktiviteter skapas en meningsfull fritid för de nyanlända som på så sätt lättare kan integreras i samhället.

Flera av NordSyds medlemmar har ställt upp som gode män för ensamkommande ungdomar. Man har ordnat insamlingskampanjer, där Grästorpsborna har skänkt begagnade cyklar och sportartiklar. Särskilt cyklarna har varit ett välkommet bidrag som underlättar transporterna mellan boende, skola och fritidsaktiviteter.



Efter den entusiasmerande presentationen av NordSyds verksamhet besökte vi ett boende för ensamkommande ungdomar, Gröna Villan. Här bor 18 pojkar i åldrarna 14-17 år, de flesta från Afghanistan. Gröna Villan, ett äldre tvåvåningshus med inredd vind och källare, ligger ganska centralt i samhället Grästorp. Byggnaden var ursprungligen ett äldreboende, men har sedan länge används för andra verksamheter. På bottenvåningen finns kök och matsal där vi bjöds på gott fika.

På andra våningen är ungdomarna inkvarterade i trebäddsrum med gemensamma duschar och toaletter i korridoren. Vindsvåningen är inredd med biljard- och pingisbord samt tv. I källaren finns bland annat en styrketräningslokal. Utrustningen är till stora delar donerad och ditforslad av frivilliga krafter.

Markus Grahn



Gunnel och Kristina från NordSyd tillsammans med Eva och Libaan, personal från Gröna Villan som berättar för FIVH-medlemmar.

Foto: Kurt Gudatsson

Grästorps Agenda 21-förening



För cirka 20 år sedan startades NordSyd i Grästorp med hjälp av FIVH genom att nuvarande ordförande i Framtiden i våra händer Gunilla Vinberg besökte Grästorps Agenda 21 förening.

Resultatet blev ett vänskapsarbete mellan Marrupa i Mocambique och Grästorp i Sverige. Det pågick i många år med ett flertal besöksresor både till Nord och Syd. Finansieringen var bidragspengar från bland annat Afrikagrupperna

och Sida. Och genom att Agenda 21-medlemmarna arbetade ideellt på kommunens camping i många år så fick också vänskapsarbetet projektpengar.

Föreningen har gått på lågvarv under de senaste åren men inte lagts ner. Under hösten 2015 uppstår den svåra flyktingsituationen även i Grästorp. Och då beslutar några eldsjälarna i Agenda 21-föreningen att inbjuda till en träff kallad



Gränslöst kul med mångkulturellt fika.

Gränslöst Kul, där alla fick ta med sig något ätbart att ställa på buffébordet. Och till vår stora glädje så kom det cirka 30 gäster, ungefär hälften nya svenskar och lika många vanliga grästorpare. Och sedan har Gränslöst Kul blivit signum för ett vänskapsarbete över alla gränser här hemma i Grästorp. Vi har tillsammans med Korpen anordnat tipspromenader där deltagarna i SFI (svenska för invandrare) skrivit frågorna och översatt till dari, arabiska och somaliska. Deltagarna i tipspromenaderna har varit hundratals och av en underbar mångkulturell blandning.

De ensamkommande flyktingpojkarerna blev också en trogen publik på innebandyns hemmamatcher, och plötsligt var Bollhallens läktare välfyllda av jublande åskådare.

Under hösten så startade NordSyd tillsammans med Studieförbundet cirkel i matte/läxhjälp i Kulturhuset. Modellen var låg-, mellan- och högstadiindelning och intresset var stort bland våra nya svenska ungdomar, så nu har vi snart avverkat 20 träffar. Lärarteamet är också mångkulturellt och har en ålder på 13 till 73 år. Det har även blivit musik med gitarr i cirkelform med hjälp av Studieförbundet.

Och året 2015 avslutades med en hejdundrande matfest i hemkunskapens kök på Centralskolan där det var öppet hus. Det kom cirka 40 kockar som sedan blev 60 matgäster. Det skalades, revs, stektes, kokades och bakades ihop till en suveränt läcker mångkulturell buffé. Under 2016 så har vi också haft matfest som på nytt blev succé.

NordSyd har hjälpt till att bygga upp

ett samarbete med idrottsföreningarna så att ungdomarna får spela både fotboll, innebandy, bågskytte, bordtennis och kickboxning. Och vid innebandyträningarna har vi också den "sociala bänken" där vi både virkar och pratar. Och när det spelas bortamatch i fotboll så går det specialtransporter av intresserad mångkulturell publik. Och vi blir en jättestor familj som hejar, jublar och upplever glädje tillsammans.

Och när vi upptäckte att ungdomarna behövde cyklar för att ta sig runt i Grästorp och ut en bit på landet så har NordSyd gjort ett upprop bland grästorparna. Nu har vi samlat in 35 cyklar som har skänkts av snälla och omtänksamma medborgare. Vi har också fått ett fint gym som vi kompletterat med bänkpress så det finns möjlighet att styrketräna.

Vi i NordSyd är också engagerade i många nysvenska familjer både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd genom Röda Korsets fadderverksamhet och bibliotekets arrangemang "Låna en svensk".

Myskvällar anordnas också titt och tätt med olika innehåll där vi kan spela fia, gamla ishockeyspel, lägga puzzel, spela fotboll ute bland fruktträden, fika mysiga kakor och grilla korv vid öppen eld. Unga och gamla, vi vanliga grästorpare och nysvenskar tillsammans i en underbar mångkulturell blandning.

NordSyd föreningens ordförande är Bengt-Erik Persson, samordnare är Gunnel Lundmark och ungdomsansvarig är Albin Blomster. Följ oss på facebook NordSyd i Grästorp eller ring Gunnel 070-3738911.

Gunnel Lundmark

Mäjens glass & maräng

Ett av utflyktsmålen under FIVH:s årsmötesdagar var Mäjens glass. Vi möttes av glassmakaren Märit "Mäjen" Andersson, Mäjen var Märits namn på sig själv när hon var liten.

Gården Håle lantbruk var en ren spannmålgård till 1950. Tidigare hade man kor. Höns valdes för att de är små, trevliga och lättskötta och framför allt behövde man gödsel. 2003 startade projekt höns hus för frigående höns inomhus. Närheten till Väneren med mycket vildfågel och stor smittorisk gjorde att det blev inomhus. 1 april 2004 stod det 100 meter långa 3-våningshuset klart att ta emot 30 000 unghöns. Vatten, foder och värprenden finns på alla våningsplan, strö och sand på golvet. Hönorna av rasen

Loman kan röra sig fritt i hela huset på alla våningar. I början är personal inne hos hönsen – för att de ska lära känna varandra och hålla koll på att de mår bra. Mycket rogivande sitta ner hos hönsen säger Märit – de nyfikna hönsen pickar på skor och kläder och undrar – vem är du? Daglig tillsyn är viktig. Unghönsorna är 15 veckor när de kommer, 18 veckor när de börjar värpa, och de slutar värpa vid 15-17 månaders ålder. De går då alla till slakt och blir kokhönsor. Hela höns huset tvättas noga och görs redo att ta emot nya unghöns efter cirka 4 veckor.

Äggen transporteras från rederna på band till packeriet, där för stora eller för små ägg sorteras bort (blir glass och maräng) och resten – 96 procent – packas och försäljs genom Svenska Lantägg.

Märit började hos "Gunnel i Grästorp" på restaurangen Växthus Oskar 2009 och gjorde glass. Så småningom blev det ett eget glassmakeri på gården. Glassen säljs lokalt i Västergötland så att försäljarna vet var den kommer ifrån. Man vill inte ingå i något bolag som säljer glassen över hela landet.

Viktigt för hela familjen är att värna om det lokala och svenska lantbruket. Det bidrar till arbete åt många – med produktion av lokalt foder och körningar av foder och ägg till exempel. Alla i familjen är inblandade. Dottern bakar marängar, tårter, bröd; pappans bikupor ger honungen. Butiken är öppen året runt, utom februari, men ej alla dagar. Butiken säljer lokalt hantverk och lokalt mathantverk. I huset som invigdes i maj



Märit Mäjen Anderson.

Foto: Peter Norrthon

2014 finns butiken, glassmakeri, bageri, café och en konferenslokal. Gården ingår i ett bondekooperativ. Man hjälps åt med allt, gemensamma maskiner spar arbete och energi. För mer info – se hemsidan www.majensglass.se

Karin Nilsson Jungermann

Vi genomförde ett årsmöte under helgen 8-10 april 2016 på i Grästorp. Det var vår i luften, men grönskan och värmen hade ännu inte kommit till dessa trakter. De bördiga fälten runt det lilla samhället på Västgötaslätten låg ännu och väntade på vårbruket. Men vårbloomor tittade fram bland fjolårets löv och gräs.

Lördagens båda studiebesök var väldigt intressanta och trevliga. De var båda utmärkta exempel på två helt olika verksamheter som vi i Framtiden i våra händer verkligen ska ta till våra hjärtan, dels ett engagemang för våra nya svenskar och dels utmaningarna för småskaliga företag på landsbygden.

Till vår styrelseledamot Gunnel Lundmark ger vi ett stort tack för att vi fick tillfälle att ta del av allt detta. Vi vet att du dagligen under hela året lägger ner en stor del av din fritid för att hjälpa dessa flyktingbarn. Vi vet också att du funnits med i bakgrunden när det gäller Mäjens Glass och Maräng.

På lördag eftermiddag och kväll fick vi tillfälle att fördjupa oss i våra grundläggande och ideologiska frågor. Vi använde vår nya och fräscha hemsida som underlag för diskussionerna. Det är inte precis enkelt att beskriva våra uppfattningar om ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle. Hemsidans innehåll ger oss en bra uppfattning vad vi menar med "ny livsstil" och "tillväxtslaveriet", men det återstår nog också en del arbete med att göra detta begripligt hos den breda allmänheten.

Årsmötet

Efter frukost på söndag förmiddag var det så dags för vår ordförande, Gunilla Winberg, att hälsa alla välkomna och öppna årsmötet. En ny medlem bosatt i Grästorp, Jonas Blomster, valdes till mötesordförande. Det blev uppskattat på många sätt eftersom vi är efter år tyvärr nästan alltid ser samma personer som årsmötesdeltagare. Jonas kunde inga namn på dem som satt runt bordet, men han kunde ändå leda mötet mycket bra när diskussionerna började bli lite yviga.

Som vanligt vid ett årsmöte tog detta ställning till året som gått och bestämde i formell mening vad som skulle genomföras under året framöver. Glada skratt och bekymrade miner avlöste varandra. Det är god stämning i styrelsen, men det stod också klart för årsmötesdeltagarna att det minskade medlemsantalet innebär svårigheter för vår stolta förening.

I sedvanlig ordning beslöt årsmötet fastställa bokslutet och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Allt detta var avklarat till förmiddagsfikat.

Insamlingsstiftelse

Efter beslut om stadgar och medlemsavgift



Peter Norrthon, Marcus Grahn, Gunilla Winberg, Rune Lindström, Jonas Blomster, Pelle Klasson, Solweig Andersson, Karin Jungermann, Anna Ornelid och Ingrid Erelöf samlade till årsmöte.

kom vi fram till det intressanta förslaget från styrelsen att inrätta en insamlingsstiftelse. Årsmötet behandlade förslaget i två steg, först togs beslut om innehållet i stiftelseförordnandet, alltså det dokument som fastställer stiftelsens ändamål och formella regler för sitt arbete. Därefter togs beslut om hur stiftelsen ska starta och hur stiftelsen skulle jämkas ihop med den nuvarande ideella föreningen Framtiden i våra händer.

Nu gäller det för både styrelsen i Framtiden i våra händer och interimstyrelsen i Framtiden i våra händer insamlingsstiftelse att göra något bra av det hela.

Motion om samhällsutveckling

Glädjande nog hade också årsmötet att ta ställning till en motion. Så här skriver motionären "... Jag anser, att det är viktigt med idéutbyte. Om vissa idéer gillas av många, kan det vara idé att kontakta samhällsplanerare och arkitekter för detaljutformning. Kanske studenter på våra högskolor vill ta tag i detta som examensarbete. Vänliga hälsningar. Bengt Malmlof". Styrelsen föreslog bifall och årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

Ny styrelse

Alla i den gamla styrelsen omvaldes och två nya suppleanter invaldes. Så den nya styrelsen består av Gunilla Winberg, Stockholm; ledamöterna Pelle Klasson, Örebro; Karin Nilsson Ljungermann, Pärarp; Rune Lindström, Tidaholm; Markus Grahn, Norrtälje; Gunnel Lundmark, Grästorp; Kurt Gustafsson, Örebro; BirGitta Tornérhielm, Stockholm och Peter Norrthon, Stenungsund samt suppleanterna Sven Örnsten, Stockholm; Jonas Blomster, Grästorp och Britt Tjärnlund, Malå. Som revisor valdes Henrik Sundström, Saltsjö-Boo. Till valberedning valdes Annika Winning, Umeå och Solweig Andersson, Vara. Som ansvarig utgivare för Ny Livsstil valdes Lars Dahlin, Hel-

singborg och som ansvarig utgivare för hemsidan valdes BirGitta Tornérhielm, Stockholm.

Växthus Oscar

Paus för lunch på Restaurang Växthus Oskar, ett förädlingskök där små producer har grott och växt sig starka nog att stå på egna ben. Där finns också duktig mångkulturell personal som genom olika arbetsmarknadsåtgärder blivit trygga och

starka. Genom skapandet av Växthus Oskar har vår styrelseledamot Gunnel Lundmark byggt upp ett nu erkänt matställe med lokala och ekologiska råvaror.

Två styrelsemöten

Därefter hade vi två styrelsemöten i följd, det första i den nuvarande ideella föreningen Framtiden i våra händer och det andra i Framtiden i våra händer insamlingsstiftelse. För föreningen beslöt styrelsen om firmatecknare. Dessutom behandlade styrelsen några andra ärenden som brådskan. För stiftelsen var det viktiga att besluta om vilka personer som skulle utgöra stiftelsens styrelse med uppdraget att få stiftelsen registrerad av registreringsmyndigheten, vilket är Länsstyrelsen i Dalarnas län eftersom stiftelsen enligt stiftelseförordnandet ska ha hemort i Örebro kommun.

Som alla kanske vet är det inte genom val som styrelsen för en stiftelse blir behörig. Den blir behörig om den inrättas så som anges i Stiftelselagen och i det stiftelseförordnande som måste vara upprättat.

De som åtog sig att vara stiftelsens första styrelse var Peter Norrthon som ordförande samt Markus Grahn, Rune Lindström, Sven Örnsten, Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson som ledamöter. Vidare blev BirGitta Tornérhielm och Jonas Blomster ersättare i styrelsen och Pelle Klasson stiftelsens kanslist.

Nytt verksamhetsår

Med detta årsmöte breddar Framtiden i våra händer sitt verksamhetsfält. Det är bara att önska lycka till. Både styrelsen i den ideella föreningen Framtiden i våra händer och styrelsen i stiftelsen Framtiden i våra händer insamlingsstiftelse, som den föreslås heta officiellt, har stora utmaningar framför sig.

Pelle Klasson



Ingrid Erelöf, Marcus Grahn och Gunilla Winberg på väg till lunchen.

Vårt dubbla uppdrag

Vi i västvärlden måste alla sänka vår totalkonsumtion var Erik Dammanns budskap 1972 med boken *Framtiden i våra händer*. Han fick tusentals med sig och skapade en rörelse.

I dag, i Sverige, kan inte den enskilde nå det utsläpp av växthusgaser som krävs för en hållbar utsläppsnivå, 1,2 ton per individ och år även vid absolut maximal ansträngning. Det är den offentliga sektorn som har för höga utsläpp.

Men vi vill ju ha bra vård, skola och kollektivtrafik! Vi vill ha fart på byggandet! Och fortsättningsvis med låg belastning på dem med lägst inkomst. Och öppna våra gränser för dem som flyr från obeskrivlig nöd. Hur kan det ske utan att utsläppen blir för höga? Vi i Framtiden i våra händer har ett dubbelt uppdrag, en individuell solidarisk livsstil och arbete tillsammans med andra för samhällsförändring.

BirGitta Tornérhielm

FIVH:s hemsida www.framtiden.a.se

Vår hemsida har legat nere en tid efter att ha blivit "hackad". Nu är den i gång igen och har fått ett nytt ansikte.

Här hittar du våra budskap om livsstil och tillväxt. Kalendarier över händelser inom alternativrörelsen i Sverige hålls ständigt uppdaterat. Du får läsa om de många resor Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson gjort till gårdar i Sverige. Läs om vår 40-åriga historia!

Holma folkhögskola

Äntligen – efter att ha ansökt i 8 år att få bli folkhögskola, fick vi klartecken från Folkbildningsrådet och pengar från regering och riksdag strax före nyår 2015. Huvudsätet Lund, som en av få städer utan folkhögskola, gjorde sitt till beslutet. Kontor nära stationen och stadsodlingskurs på Norra Fäladen, Brunnsnög finns i Lund.

Skogsträdgårdsodlingen med kurs är kvar på Holma gård i Höör, samt en skogsträdgårdskurs på distans. Alla tre är ettåriga halvtidskurser och startade våren 2016. Även en permakulturskurs på distans och deltid pågår. På skottdagen 29 februari 2016 var det högtidlig invigning på Stenkrossen i Lund. Musik och god mat, tal av skolans rektor Hugo Malm och av flera odlare/lärare vid tidigare kurser och som betytt mycket under folkhögskolans framväxt.

Holma folkhögskola är en skola med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Teoretisk och praktisk kunskap går hand i hand på alla kurser – även på de allmänna kurserna med miljöprofil, och kurs i resilient entreprenörskap, som startar till hösten. För att få bli folkhögskola måste sökanden under minst två år ha visat att man kan hålla kurser. Det har under åren skett i samarbete med bland annat Glokala folkhögskolan i Malmö, och fortsätter i år med permakulturskursen. Huvudmän för Holma folkhögskola är en ideell förening som består av åtta medlemsorganisationer – Förbundet organisk-biologisk odling (FOBO), Framtiden i våra händer (FIVH), Bio-



Besök på Brunnsnög Folkhögskolans dag vid infoskylt. Från vänster i bild rektor Hugo Malm, elev Rebecka + gäst.

dynamiska föreningen, Permakultur i Sverige (PIS), Skånes Kärngårdsförening, Skogsträdgårdens Vänner, Sambruket i Sösdalabygden och Omställningsnätverket.

Nu söker Holma folkhögskola lärare till Allmän kurs som startar i höst. Se hemsidan www.holmafalkhogskola.se. Sociokrati är ett förhållningssätt som ska präglade allt på skolan – en djupt demokratisk och effektiv metod för organisering. Två rektorer i samarbete – Hugo Malm och Esbjörn Wandt har båda folkhögsko-

le-erfarenhet och -utbildning och arbetar båda 75 procent. Esbjörn har arbetat sen 10 år tillbaka med idén om folkhögskola och med skogsträdgården. 75 procent tjänst gäller även alla lärare och samma månadslön för all personal.

Fredagen 15 april var det Folkhögskolans dag med öppet hus på Brunnsnög Stadsodling. Elever från odlingskursen berättade och visade runt. Några planterade om tomater i växthuset, där sallad av olika sorter, purjolök, broccoli och kryddväxter

redan vuxit sig stora. Andra satte potatis. Krukor fyllda med äppelplantor och olika buskplantor visade att man lärt sig ympa och ta sticklingar. God nässeloppa och fika serverades. Resten av odlingsområdet har Brunnsnög- och andra Lundabor som sina odlingsytor. Området får finnas kvar även under 2017. Sedan ska fler bostäder byggas. Troligen får odlingarna vara kvar i närheten.

Karin Nilsson Jungermann, Framtiden i våra händer representant i styrelsen för Holma folkhögskola.

Välkommen som medlem

i Framtiden i Våra Händer i Sverige – om du inte redan är det!

Medlemsavgiften är 90 - 500 kr valfritt.

Betala till 2 44 19 - 4. Glöm inte skriva ditt namn och din adress.

Hemsida: www.framtiden.a.se



Pelle och Peter analyserar stiftelsens möjligheter.

Erik Dammann Värderevolution

Erik Dammann skrev för 44 år sedan boken "Framtiden i Våra Händer" som blev grunden till en rörelse med samma namn.

Rörelsen är inriktad mot en ekologiskt och socialt hållbar samhällsutveckling med solidarisk fördelning av jordens tillgångar. Sedan boken skrevs har vår konsumtion nästan tredubblats. Dammann menar att vår livsstil innebär ett överutnyttjande av naturresurserna utan att den ger oss någon större livsglädje.

Nu har han skrivit en ny bok där han argumenterar för en värderevolution. Det är bra för oss och för hela naturen om vi kan överge vår starka dragning till ekonomisk tillväxt och i stället ersätta den med nya mål. En värderevolution!

Boken är skriven på lättläst norska och mycket lämplig som underlag till en samtalsinriktad studiecirkel.

Rune Lindström



Studiecirkel under våren i Tidaholm med Rune Lindström,
Studieförbundet Vuxenskolan 0502 10058

Boken kan beställas (på norska) på förlaget Flux, Josefinesgate 26, 0351 Oslo, telefon: 22 20 55 20
mobil: 93613621
trine@flux.no, www.flux.no

Ett första steg för en insamlingsstiftelse

Årsmötet beslöt att ge mandat till FIVH-styrelsen att ta de mått och steg som behövs för att bilda en insamlingsstiftelse. I korthet innebär det att slutjustera stiftelseförordnandet, utse den första styrelsen och anskaffa en revisor. Det är nu gjort. Nästa steg är att få stiftelsen godkänd och registrerad av den länsstyrelse som kommer att vara stiftelsens tillsynsmyndighet. Det kan säkert ta några månader.

Det är svårt att tro att vi gjort allt perfekt från början. Vi kan säkert förvänta oss att göra kompletteringar. Förhoppningsvis kan vi förvänta oss att veta mera till hösten.

Pelle Klasson