



ny livsstil

Nr 1 2018

för en rättvis fördelning av världens resurser

Väljarnas tio viktigaste frågor

SVT VALU

Sjukvården 56 %
Skola och utbildning 54 %
Jämställdhet 48 %
Sociala välfärden 47 %
Lag och ordning 45 %
Äldreomsorgen 44 %
Svenska ekonomin 44 %
Flyktingar/ invandring 42 %
Pensionerna 41 %
Sysselsättningen 37 %

Klimatet i botten

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan "Vilken betydelse har vidstående frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet i dag?"

Vi redovisar här andelen som angett att frågan har "Mycket stor betydelse".

Sverige brann. Men snabbt hade väljarna glömt Klimatet i valet.

Utsläppen ökar, klyftorna växer, i världen, i vårt land. Hushållning och rättvis fördelning av jordens resurser som har glömts bort eller är bortglömda. I 40 års tid har massutrotandet av arter blivit

allt värre. Tillväxten ökar. I Sverige läggs småsamhällen och enskilda hus öde. Resurser för hållbar utveckling tas inte tillvara, kapital förstörs.

Hur går vi vidare?

BirGitta Tornérhielm
redaktör för *Ny livsstil*

Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en uppmaning till att förändra världen. Med sina 17 mål och 169 delmål är den den hitintills mest ambitiösa agenda som någonsin antagits av världens länder. Se bild.

Dokumentet Förändra vår värld: Agenda 2030 för en hållbar utveckling, antogs vid ett toppmöte i FN-högkvarteret i New York i september 2015. Förutom målen och delmålen innehåller agendan en politisk deklaration, en beskrivning av läget i världen och ett kapitel som handlar om hur målen ska kunna nås. För mer information se: www.globalamalen.se, <http://www.globalamalen.se/om-globala-malen>

Vi inom FIVH har bestämt oss för att framför allt stödja tre av de globala målen:

Nr. 13 Bekämpa klimatförändringarna
Nr. 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Nr. 17 Genomförande och globalt partnerskap

Vi bekämpar klimatförändringarna genom att vara aktiva i klimaratktion, www.klimataktion.se.

Vid klimatriksdagen i maj 2018 valdes FIVH:s motion om en riksomfattande Folkbildningskampanj för att lösa klimatutmaningen bland dem som presenterades för våra riksdagsledamöter. Se sid 4.

Dessutom propagerar vi för att alla ska sträva efter att minska sin egen klimatpåverkan och sätta den i relation till FN:s rekommenderade utsläpp av växthusgaser per person/år. Se www.klimatkalkylatorn.se, för kontroll av de egna utsläppen.

Vi arbetar för fredliga och inkluderande samhällen genom att verka för fredliga lösningar vid konflikter. Vi anser att undervisning i fredlig konfliktlösning bör ingå i skolundervisningen redan från lågstadiet. Vi bör sträva efter att fredlig konfliktlösning genomsyrar våra samhällen och i mycket högre grad kommer till användning vid internationella konflikter.

Vi verkar aktivt för att Sverige ska ha en mycket restriktiv vapenexport, i synnerhet till krigförande länder.

Genomförande och globalt partnerskap. Tillsammans med FN-förbundet arbetar vi aktivt för att förverkliga de globala målen genom ett globalt partnerskap som borgar för ett jämbördigt engagemang såväl i Nord som Syd.

Gunilla Winberg, ordförande



Copyright: FN-förbundet



Nr 1 2018 Årgång 42
Ansvarig utgivare Annika Winning
Redaktör BirGitta Tornérhielm
Bilaga till Miljömagasinet nr 41 2018
Tryckt på V-TAB Västerås

Nedväxtkonferensen i Malmö

Det behövs en ny livsstil

Årets nedväxtkonferens var delad mellan Malmö och Mexico City. Årets tema var "Dialoger i turbulenta tider".

Öppningsanförandet av Ellie Cijvat, och den följande paneldiskussionen gav en ganska mörk bild av dagens Sverige. Det handlade mycket om ett klivet land och bilbränder.

Ekaterina Chertkovskaya stod i ledningen för konferensen som hade organiserats genom Lunds Universitet, med hjälp av många frivilliga. Den genomfördes mycket väl, organisationen var föredömlig trots en stor komplexitet. 151 sessioner under 5 dagar plus en hel del artistisk verksamhet. Det var naturligtvis omöjligt att ta del av allt, upp till 10 olika aktiviteter parallellt och på främmande språk. Åtminstone jag blev ganska trött efter 4-5 timmars lyssnande och samtal.

Det stora antalet välutbildade, mestadels unga, deltagarna från universitet i hela Europa gav ett bestående intryck. Där fanns engagerade studenter, doktorander och professorer. Många aktivister, totalt var det kanske 700-1000 deltagare. Deltagarna kom från lokala miljöorganisationer i hela Europa.

När det gäller konkreta recept på ett samhälle i balans med naturresurserna tycker jag inte att vi gjort några märkbara framsteg sedan prof. Georg Borgström föreläste på 1960-talet. Konferensen gav i huvudsak ytterligare en påminnelse om att det verkligen behövs en ny livsstil. Dessvärre kan inte akademiska dispyter undvikas. Frågor som ifall begreppet Sustainability skall föredras framför Degrowth, eller Reciliens framför Sustainability.

Vi måste komma ihåg att det här var en konferens för, i huvudsak, vänstermänniskor. Flera föredragshållare återkom till den fria marknadens och de ekonomiska regelverkens betydelse, konsumtionen och överexploateringen av naturtillgångarna. "Varje investering som ger mer än 1 procent – 2 procent avkastning är egentligen en stöld från någon, kanske en u-landsinnevänare, kanske ett ännu inte fött barn. Marknaden måste kastreras".

Det gavs vittnesmål om ganska utbredd känsla av hopplöshet och ångslan bland många studenter. Det kan ta sig uttryck i en eskapism, droger, spelberoende och kan försämra studiemotivationen. Roxana Bobulescu gav en fin bild av den pedagogiska utmaningen. Upprepade gånger restes krav på att ge unga möjlighet till en plats i samhället: billiga bostäder och jobb. En session handlade om livsmedelsssäkerhet som en förutsättning för ett

hållbart samhälle. (Vi har hört det förut) Åtminstone fem möten handlade om nödvändigheten av bred och god utbildning.

Jag tyckte att Tillman Hartley gav den bästa sammanfattningen av vår situation och våra utmaningar när han visade på den långa raden av lagar och påbud som stiftats för att tämja girighet, ocker och spekulation. Han började med det Assyriska riket år 370 f.kr och förbud mot ränta. Definitionen av ocker är "Utnyttjande av annans trångmål för att skaffa sig fördelar".

Man kan tillägga att den franske nationalekonomen Thomas Piketty i sitt verk "Kapitalet i det 21:a århundradet" påvisar hur ojämlikheten i förmögenhet och inkomst har varierat. Från mycket stor ojämlikhet vid sekelskiftet 1800-1900 nåddes en ganska god jämlikhet efter katastroferna 1914-1918 och 1939-1945. Därefter har ojämlikheten på nytt byggts upp, för att nu vara nästan i nivå med *bel epoque*.

En stor del av behållningen av konferensen var naturligtvis de personliga mötena och även åtkomsten av skrifter på bokbordet. Rosa Luxemburgstiftelsen gav till exempel ut en kritisk granskning av det Rysk-europeiska gasprojektet.

Det fanns några kvalificerade röster med ett klart politiskt budskap. Jag fastnade för prof. emeritus David Schwartzman, professor i biogeokemi, klimatförändringar och energi vid Howard University. I mitt tycke har han ett konkret embryo till ett recept mot överexploateringen. Jag försöker förenkla hans presentation på 49 sidor.

Låt oss gå upp till våra förtroendevalda med hans budskap!

Lagar och förbud för att tämja girighet, ocker och spekulation: Romerska rikets förbud mot ocker 368 f.Kr. Aristoteles påbud att penningar endast var avsedda för att underlätta handel, och inte för spekulation 340 f. Kr. Den hebreiska lagen om skuldavskrivning vart femtionde år och dess förbud mot att ta ränta, utom av utlänning. Han fortsätter med Katolska kyrkans dekret från kyrkomötet i Nicea år 325 e. Kr. med bannlysning av ocker. År 443 förklarar ocker som synd. År 806 förklarar ocker kriminellt. 1536 upphävs bannlysningen av ocker. Katolska kyrkan behövde pengar, avlatshandeln blomstrade. Att sälja avlatsbrev är ingenting annat än utnyttjande av annans trångmål.

Rune Lindström

<https://www.degrowth.info/en/>



Foto: Ruby Lindström

Deltagarna hälsades välkomna av Ekaterina Chertkovskaya. Panelen Ellie Cijvat - Jordens Vänner, Daniel Sestrajic - aktivist och vänsterpartist samt Shora Esmailian - journalist inledde konferensen med att tala om Sverige i nutiden.

Den 22:a augusti var det dags. Rune och Ruby Lindström ifrån Framtiden i våra händer hade arbetat hårt under våren med att få med vårt seminarium i Nedväxtkonferensen. Det blev ett samarrangemang mellan Framtiden i våra händer och Holma folkhögskola. Seminariet hette *The future lies in our hands. Let us create a track better adapted to the environment and ourselves.*

Vi utgick ifrån Kurt Gustafssons text Tillväxtslaveriet.

I det nya slaveriets tid: *ska vi forma en ny kultur där vi inte slaviskt måste inordna oss i en ständigt förslösande ekonomiskt materiell utveckling.*

där vi minskar våra krav på ökade löner, vinster och utdelningar minskar uttag av ändliga resurser ur jordens förråd

minskar tillverknings av materiella produkter till överflöd bara för att hålla människor sysselsatta

ger oss en mer fördjupad natursyn och samhörighet med allt liv på jorden

Det kom tio personer från nio olika länder till vårt seminarium. Hälften var forskare.

Vi hade ett samtal om vilka vägar vi kan gå framöver. Likheter och olikheter mellan länderna diskuterades. Alla närvarande deltog aktivt i samtalet.

Samtalet uppskattades men även inspirerades de av att vi i Sverige har en organisation som arbetat så länge med dessa frågor. Samt att det finns en skola

som ger gratis kurser inom dessa viktiga framtidsfrågor. En och en halv timme gick fort och vi gick alla därifrån med ett leende på våra läppar.

Jag gick även på en föreläsning om tillväxten. Vad händer utan tillväxt? samt Hur når vi dit?. Det är 17 forskare från bland annat KTH och Lunds universitet som har ingått.

De har undersökt hur vi kan lämna tillväxten utan att få en ekonomisk kris.

Forskarna har tagit fram fyra olika scenarier. Utgångspunkten har varit att Sverige ska klara sin del av Parisavtalet. De utgick från att Sverige skulle ha 100 procent förnybar energi samt att inget flyg ingick i något av scenarierna.

Det första scenariot var Delningsekonomi. Alla skulle äga mer saker ihop eller dela på de resurser i form av saker, tid och kunskaper som vi har. Det andra scenariot var Lokal självhushållning. Detta var det enda scenariot där det var möjligt att äta kött utan att CO₂-nivån blev för hög. Tredje scenariot var Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. Sista scenariot var Automatisering för livskvalitet. Vinsten av det arbete som maskiner gör skulle leda till att arbeta mindre.

Jag lämnade konferensen stärkt av de stora kliv forskningen tagit. Det är inte längre enskilda personer som gissar utan det bedrivs forskning på detta över hela Europa.

Hugo Malm



Foto: Ruby Lindström

Rune Lindström, FIVH och Hugo Malm, Holma folkhögskola under seminariet: Låt oss skapa ett bättre samhälle..

Nordisk Folkriktsdag 2018, Neiden i Sör-Varanger

Konflikt eller samarbete

När jag bjöds in att föreläsa vid Nordisk Folkriktsdag detta år, tog jag fram min stora världsatlas för att se var Neiden, platsen för årets nordiska sammankomst låg. Jag konstaterade att Neiden ligger inte långt från Kirkenes, som i sin tur ligger helt nära Varangerfjorden, som mynnar ut i Barents hav, alltså helt nära Ryssland.

Det var endast 12 plusgrader när flyget landade i Kirkenes och jag huttrade i min alltför tunna jacka när jag väntade på bussen som skulle ta mig en halvtimmes bussresa till Neiden. Jag möttes av den samiska flaggan vajande på hotell NEIDEN. Jag är alltså i Sameland.

Årets tema för folkriktsdagen är: Samarbete i Norden, fredlig samexistens och vänskap tvärs över landgränserna, samer-



Foto: Kif

Agneta Norberg

nas ställning förr och nu, kultur och historia, fiskerifrågor och säkerhetspolitik.

Arrangör för konferensen var Fritt Norden/Norge. Denna nordiska förening bildades för att arbeta mot Norge i EU. Den allra första Folkriktsdagen hölls i Vega, Norge, 1990. Sverige var värdland, 2016, och avhandlades på Nordens Folkhögskola på Biskops Arnö, utanför Stockholm.

Följande ämnen var redan avhandlade när jag anlände: "Gammal vänskap rostar aldrig" var fredagens tema. Där har kommunordförande i Sör-Varanger, Rune Rafaelsen, talat. Knut Vadla, ordförande i Fritt Norden, Thorild Ackermann, Nejl Til EU i Finnmark och Harald Sörensen, hade poängterat vikten av kontakt och vänskap med grannlandet Ryssland. Lördagens tema var utrikespolitiska frågor och vikten av samarbete i Norden i idrott och kultur. Rubriken var, "Civilsamhället i "kollisionskurs" med den politiska "istiden". Mette Kongshem, från högerpartiet och tidigare ambassör och statssekreterare, var oerhört kritisk mot den nuvarande norska säkerhetspolitiken. Temat för hennes anförande var: "Norge och Ryssland-grannar i forntid, nutid och framtid." Därefter höll Willy Bangsund, brottartränare och föregångare för samarbete med Ryssland, ett anförande om brottartränning av ryska ungdomar. Han var mycket frispråkig gentemot Norges fientliga politik mot Ryssland. Därefter talade Bård Wormdal, journalist och författare till böckerna Satellitkriget

och Spionbasen. Han informerade om den provocerande radaranläggningen i Vardö, helt nära Ryssland, och radarin-stallationerna på Svalbard, som ju är ett brott mot Svalbard-traktaten, ett avtal som förklarade Svalbard vara en fredszon, 1920. Han kritiserade våltaligt Norges undergivna hållning gentemot USA och Nato i nordområdet.

Måndag den 6 augusti var det min tur att tala under ämnet Säkerhetspolitik i Norden. Jag poängterade att Norden har försatt sig i en oerhört farlig situation genom att tillåta USA/Nato genomföra ofantliga stridsövningar i hela Norden och gav några exemplen bland många: Nordic Air Meet, Arctic Challenge Exercise och Cold Response. Dessa stridsövningar genomfördes i norra Norden med början 2006. Jag varnade för att Sverige genom att tillåta USA att utnyttja de svenska installationerna, till exempel Esrange, världens största nedladdningsstation från satelliter, försatte Sverige i en farlig situation. Dessutom informerade jag om de stora havstridsövningarna i Östersjön till exempel Baltops, 2016, en USA/Nato-stridsövning som sträckte sig från Utö, utanför Stockholm, ända ner till Polen. Tidigare benämndes Östersjön som ett Fredens hav, idag är hela Östersjön ett Nato-hav. Jag tog upp att USA nästlat sig in i Sverige via NSA (National Security Agency) och att NSA nu tillåts att samarbeta med FRA (Försvarets Radioanstalt) på Lovön utanför Stockholm



Foto: Erik Insula.

och även med Lerkil, söder om Göteborg. Dessa överenskommelser med USA skedde under Carl Bildts regering, 2008. Enligt Edward Snowden är Sverige idag världens tredje största avlyssningsnation. Avslutningsvis tog jag upp att Sverige anslutit sig till StratCom i Riga vilket betyder att USA/Natos propaganda är rådande sanning i det officiella Sverige och att Sverige skickar medarbetare i Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) till Fort Bragg i USA för utbildning. Jag avslutade med att uppmana till ett mycket tätare samarbete mellan de nordiska fredsrörelserna för att gå emot denna utveckling, och uppmanade att fokusera på de installationer som redan finns runt om i hela Norden, vilket gör det möjligt för USA att föra krig mot Ryssland trots att USA ligger på andra sidan Atlanten.

Agneta Norberg

Därför är jag med i Framtiden i våra händer



Gunilla Winberg
ordförande

Det var i början av 1980-talet. Jag hade just återvänt till Sverige efter att ha arbetat många år med bistandsfrågor i Afrika. Jag kände mig lite vilsen, hade få kontakter i Sverige utöver arbetskamraterna på Sida. Under en lunchpaus råkade jag gå förbi ett bokcafé med skylten Framtiden i våra händer informationskontor. Jag gick in och fick höra om organisationen Framtiden i våra händer filosofi – att arbeta för en rättvisare fördelning av jordens resurser utifrån en solidarisk livsstil. Jag blev medlem i styrelsen och sedan ordförande under olika epoker. Det viktigaste för mig var då och är fortfarande vikten av det egna handlandet, det egna ansvaret för hur vi använder våra liv. Kunde vi få flera människor att inse detta, skulle vi kunna rädda jorden från den akuta miljöförstörelsen och skapa ett dragligt liv för allt levande.



Karin Nilsson
Jungermann

Jag kom i kontakt med Framtiden i våra händer (FIVH) ett antal år efter att jag flyttat till Helsingborg 1979.

Britta Hernborg basade för en lokalavdelning i Helsingborg, men med allt färre medlemmar så lade hon ned den. Britta var aktiv i Världsbutikerna i Helsingborg liksom Lars och Kerstin Dahlin efter sin hemkomst från läkararbete Afrika. En U-landsbod i Mariakyrkan blev uppstart till Världsbutikerna som år 2017 fyllt 20 år i egen affärslokal i centrala Helsingborg. Där är jag aktiv medlem.

Lars och Kerstin Dahlin var aktiva i FIVH när de bodde i Skövde och tog nu upp en läsecirkel med intresserade deltagare – flertalet aktiva i Världsbutikerna. - "Det har betydelse vad du gör och hur du lever" är grundtanken – "för en solidarisk livsstil", – "med hushållning av jordens resurser" – är de fina ord som står i FIVH:s folder. Grundaren Erik Dammans deviser.

De instämmer jag helt i och försöker leva efter. Jag jobbade på Miljöbiblioteket/Miljöverkstaden i Helsingborg och fick där insikt i och kunskap om ett antal miljö- och odlar- organisationer som jag blev medlem i. Trevliga och lärorika studiebesök och möten med engagerade människor. Ett flertal av dessa små organisationer i Skåne planerade starta en folkhögskola i Höör på Holma gård med odling, ta tillvara, skogsskötsel med häst, med mera. Skogsträdgården som Esbjörn Wandt och Arne Jansson byggt upp på Holma var en grundidé. Efter många års ansökningar, fick vi så tillåtelse starta folkhögskola 2016.



Kurt Gustafsson

Förmodligen är motivet för min medverkan och mitt medlemskap i FIVH den att få vara med och stödja föreningens grundtankar om solidaritet, rättvis fördelning och hushållning med jordens resurser. Att genom medlemskapet få en plattform för min önskan att tillsammans kunna framföra tankar och idéer om en större klokare förvaltning av "Jorden Vi Ärvde" är inspirerande.

Ser man det genomorganiserade nuet, upplever den allt snabbare framrusande, Maskinen Samhället, där man är en medverkande kugge utan röst att förklara sitt inre tvivel om vägen mot framtiden, ja då är det bra att en förening finns där vi kan hjälpas åt att förmedla våra åsikter.

Är man inte politiker, en forskare, en professor med djupa kunskaper om samhällets väl och ve, är man inte en omskriven författare, debattör, efterfrågad för tröstande ord, ja då är man annars, den tysta medborgaren.

Jag kan via FIVH genom mina tankar och mitt arbete stödja, förstärka och föra ut andra förhållningssätt till liv och verksamhet än det som pågår. Det är viktigt att våra basvärderingar och handlingsplaner kan öppna små portar ut i samhället och till den scen där samtal om framtiden, nya sätt att leva och förhoppningsvis en Ny Kultur, trevar sig fram.



BirGitta Tornérhielm

Det har betydelse vad du gör, du kan förändra tillsammans med andra. Politiken kan ge möjligheter, men det är du och jag som kan förändra. Det är detta motto som varit bärande för mig alla år sedan rörelsens start 1976. Om till exempelvis alla i världen över en viss inkomst minskar sin konsumtion, naturligtvis kan vi då tillsammans stoppa uppvärmningen!

Bli medlem!

Bli medlem i Framtiden i våra händer!

Vill du stödja vårt budskap om en livsstil med minskad total konsumtion, en samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan, en mer levande landsbygd och utjämnade sociala klyftor. Bli medlem. 90 – 500 kr valfritt. Pg 2 44 19-4. Glöm inte skriva in namn och adress.

Till Klimatriksdagen maj kom cirka 250 motioner. 12 motioner röstades fram som vinnare, däribland Framtiden i våra händer, om en riksomfattande informationskampanj. De 12 motionerna skickades till partierna. Här är partiernas svar på FIVH:s motion.

Motion 2 (54)

Riksomfattande folkbildningskampanj

Vi föreslår att en riksomfattande skattefinansierad folkbildningskampanj genomförs med syfte att förbereda alla landets invånare på att en starkare politisk styrning behövs på alla nivåer i samhället för att klimatmålen ska kunna uppfyllas. Riksdag och regering måste leda utvecklingen när det gäller hela samhällets nödvändiga omställning för att kunna lösa klimatutmaningen.

Svar från Mp

Att öka kunskapen om och engagemanget för omställning till ett fossilfritt samhälle är viktigt och nödvändigt för att lyckas. Miljöpartiet har i regering lagt den största miljöbudgeten någonsin och i uppdraget till flera av våra svenska myndigheter ingår arbete för att öka allmänhetens kunskap och att öka dialogen om miljö och klimat mellan olika aktörer i det svenska samhället – akademien, företagen, myndigheter, skola, politiker, allmänhet. Förslaget om en skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj är intressant och tankarna går till tidigare nationella kampanjer som t.ex. "Håll Sverige Rent" (stiftelsen Håll Sverige Rent grundades av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack 1983 i syfte att minska nedskräpningen i Sverige)

Svar från S

Vi tror att de flesta faktiskt är medvetna om klimatkrisen. De som inte är det kommer att vara svåra att övertyga/nå även med en folkbildningskampanj som organiseras uppifrån. Men vi ser självklart behovet av att ha människor med oss i omställningen och att vi som politiska ledare måste ta ett större ansvar för att ställa om samhället så att det blir lättare att göra rätt, både som privatperson och företag.

Svar från M

Det är viktigt att sprida kunskapen om klimatförändringarna och dess konsekvenser, vi är dock inte övertygade om att detta bäst sker genom en skattefinansierad folkbildningskampanj. Däremot är det viktigt att det finns bra information om hur t.ex. nya bilar påverkar miljön. På så sätt får konsumenter bättre möjligheter att göra välinformerade val.

Svar från L

Kvantifierbara förslag måste slås fast för att vi ska uppnå våra mål. Vi ser dock att utvecklingen inte nödvändigtvis kommer att gå linjärt utan i skov på grund av när olika tekniskiften får genomslag, t.ex. när elektrifieringen av fordonsflottan får ett brett genomslag. Alla måste göra mer och vi måste följa hur målen uppnås och om det bör sättas nya. Det mest centrala just nu att genom konkreta åtgärder uppnå de ambitiösa mål som slagits fast. Men vi ser gärna att vi kan nå ännu längre till exempel tack vare snabbare tekniskiften.

Svar från V Bra förslag

Svar från C

Det är väldigt viktigt att allt fler tar till sig information om hur miljö och klimat påverkar oss alla liksom allt liv på jorden samt vad som måste göras för att rädda klimatet. Här spelar ansvariga myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket en central roll. Dessutom gör en rad organisationer ett fantastiskt arbete för att utbilda allmänheten, opinionsbilda och driva på politiker att agera. Det mest effektiva är enligt vår mening att dessa centrala aktörer får fortsätta att bedriva sitt viktiga arbete.

Svar från KD

En folkbildningskampanj om samhällets klimatpåverkan kan vara en god idé. Kristdemokraterna har emellertid inget sådant förslag i nuläget.

Hemsida

www.framtiden.a.se

Kalendarium, uppdateras varje vecka. Livsstil. Klimat, Bruka och Bo, Organisationer.

Liten Klimatkonsekvensanalys

Vår motion till Klimatriksdagen fick en positiv behandling. Bland nära 250 motioner placerades vår motion bland de 12 som Klimatriksdagen beslöt att gå vidare med till Regering och Riksdag.

Vi kan läsa följande på Regeringens hemsida: Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen.

Riksdagsdagsvalet 2018 är genomfört utan några större avtryck när det gäller klimatet.

Sommarens svåra torka bördock ha gett många beslutsfattare huvudvärk. Det borde finnas en växande insikt om att hela vår samhällsstruktur vacklar när det blir ändrade väderförhållanden. Om nu hela Klarälvsdalen, Väneren och Göta älv blir överfyllda med vatten efter långvariga höstregn kommer vi att fråga oss vad vi måste göra. Någon plan finns inte vad jag vet.

Men i det stora hela är det ju detaljer. Vi kommer att kunna fortsätta flyga kors och tvärs på jorden för behaglig avkoppling i länder utan översvämningar och med behagliga temperaturer.

Våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer nog att undra hur vi tänkte under 2000-talets första decennier. Dom förstår att vi då hade en väldig tilltro till att kommande generationer skulle lösa både klimatförändringarna, livsmedelsförsörjningen och kulturkrockarna.

Vår kollektiva tilltro till den tekniska utvecklingen är oändligt stor. Men då och då behöver vi nog sätta oss ner på ett stormfällt träd och fundera på hur vi bör förhålla oss till framtiden.

Pelle Klasson

Välkommen till FIVH:s höstmöte

lördag 20 oktober-21 oktober
på Åby gård (10 km norr om Örebro)



Foto: Annika Wimming

Madeleine Lindqvist och Martin Möller.

Lördag 20 okt

13.00 Samling vid Järnvägsstationen i Örebro för gemensam avfärd till Storå norr om Lindesberg. Besök på Storå Bär och Grönsaker hos Madeleine Lindqvist och Martin Möller för att se på deras odlingar.

20.00 Kvällsunderhållning och samtal om våra projektidéer, nya former för information om framtidsfrågor, FIVH i tiden.

Söndag 21 okt.

kl 10.00 Föredrag och information om regionalt och övergripande arbete med bygdeutveckling, naturbruk, självförsörjning och hållbarhetsfrågor. 11.30 Styrelsemöte.

Anmälan snarast till Kurt Gustafsson, kansli@framtiden.a.se eller på telefon 070-2016362



Foto: Kerstin Dahlin

Lars Dahlin till minne

Lars Dahlin, vår förre ansvarige utgivare, finns inte mer bland oss. Så minns några i FIVH, i små minnesskrivningar, möten och samarbeten med Lars under många år.

En människa genuint nyfiken på andra och deras tankar om livet, samhälls-, freds- och miljöfrågor. Lars var mycket engagerad i Läkare mot Kärnvapen och de fruktansvärda konsekvenserna av dessa.

I Helsingborg var han engagerad i FIVH och vår läsecirkel, Världsbuiken, Föreningen för Rättvisa och Solidaritet samt Forum för Systemdebatt. Ett antal av stadens föreningar och Ag 21 var delaktiga. Lars hade en stor roll att föreslå och kontakta personer till de mycket uppskattade föredragen/debatterna som oftast hölls i stadens Rådhus. De handlade om miljö, global ekonomi och rättvisa, hälsa och fredsfrågor. Under sina många år som läkare i Afrika har han – i Tanzania och Zimbabwe främst, ihop med hustru Kerstin – också läkare, gjort mycket för att förbättra sjukvård och levnadsförhållanden. Läs artikeln i Miljömagasinet nr 12 23 mars 2018. Stöd gärna projektet, se <http://www.kashumbilirosvanner.se>, bg 5831-2166.

Karin Nilsson Jungermann, Helsingborg.

En dag tog Lars kontakt med mig. Det var 2014 och Erik Dammanns bok *Verden trenger en verdirevolution* hade nyligen kommit ut. Han ville att jag skulle ordna en träff mellan Erik Dammann och honom. Sagt och gjort. Platsen bestämdes till Eriks stamlokal på Akers brygge i Oslo, dit han kom med färjan från närbelägna Nesoddstangen. Lars

och jag anlände med tåg. Vad Lars ville diskutera med Erik var den värderingsrevolution som är huvudtemat i *Verden trenger en verdirevolution*. Lars höll med om bokens tes att det är tillväxtkonkurrensen, den ständiga tillväxten utan slut, som är själva drivkraften i vårt destruktiva system. Men hur påverka våra värderingar, få oss att avstå från överkonsumtion? Erik menade att vår stressade livsstil bidrar till att vi prioriterar kortsiktiga resursslösande mål. Med en lugnare rytm i samhället, kanske utifrån kortare arbetstid, skulle vi inse att vi är en del av en ekologisk väv, där allt levande ingår. Lars och jag höll förstås med, men Lars betonade, kanske utifrån sin profession, den kärleksfulla omsorgen om varandra som viktig för en omställning av samhället.

Efter ett långt och innerligt samtal skildes vi åt i övertygelsen om att vi människor trots allt kan ändra våra värderingar och bli mer lyhörda för vår svåra uppgift, att gå med lättare steg på jorden och därmed rädda både oss själva, planeten och våra efterkommande.

Gunilla Winberg, ordförande

Sporadiskt genom åren, på några årsmöten här och var, har jag träffat Lars och hört honom tala, argumentera, lågmält sakligt om ting som berört vårt arbete och idéer i föreningen. Om vad och vilket är borta ur minnet utom en liten berättelse om ett märkligt möte han hade på en stig i buskvegetationen någonstans i ett land i Afrika.

En morgon, kanske på väg till ett sjukbesök i en by. På stigen, smal, slingrande genom den täta vegetationen, kom en leopard honom tillmötes. Vad gör man?! Det märkliga skedde att Lars och leoparden fortsatte sin vandring, vek åt sidan för varandra med ömsesidigt lugn och respekt och gick vidare mot sina mål.

I Lars hade denna händelse, stark, sällsam, satt sig kvar i minnets arkiv genom resten av dagarna på "Varats stig".

Kurt Gustafsson